

**ORDE voor het Avondgebed**  
**Stille Zaterdag 19 april 2014**  
**Michaëlskerk 19.30 uur**

*Op de Stille Zaterdag gedenken we dat de Heer heeft gerust in het graf.*

*Stil heet deze zevende dag, deze sabbat, die ons in herinnering brengt dat de Heer dood is geweest.*

*Het Leven begraven, het Licht gedoofd, het Woord tot zwijgen gebracht. Straks zal echter de dag aanbreken, de dag der dagen.*



Voorganger: Ds. F. van Slooten  
Orgel: Hr. J. Davidse

## **STILTE**

**BEMOEDIGING:** voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

**DREMPELGEBED:** voorganger: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij  
misdeden en laat ons weer in vrede leven  
allen: Amen

**PSALMGEBED:** voorganger: Haast U, o Heer, tot mijn hulp  
allen: en wees tot mijn redding gereed

### **Psalm 42 gelezen en gezongen:**

**LEZING: Psalm 42 : 1 t/m 5**

#### **ZINGEN: Psalm 42 : 3**

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven.

**LEZING: Psalm 42 : 7, 8**

#### **ZINGEN: Psalm 42 : 5**

5. Laat zijn trouw de dag verblijden  
en zijn lied de duisternis.  
Tot Hem roep ik in mijn lijden,  
die de God mijns levens is:  
Vaste grond van mijn bestaan,  
waarom ziet Gij mij niet aan?  
Moet ik onder 's vijands slagen  
thans dit somber rouwkleed dragen?

## **LEZING: Psalm 42 : 10, 11**

### **ZINGEN: Psalm 42 : 7**

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

## **GEBED**

### **SCHRIFTLEZING: Psalm 61**

1 Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Van David.

2 Hoor, o God, mijn smeken,  
sla acht op mijn gebed,  
3 van het einde der aarde roep ik u aan,  
want mijn hart bezwijkt.  
Breng mij op de rots hoog boven mij,  
4 u bent altijd mijn schuilplaats geweest,  
een toren te sterk voor de vijand.  
5 Laat mij altijd wonen in uw tent,  
veilig verscholen onder uw vleugels, *selà*  
6 u hoort mijn geloften, God,  
u beloont wie uw naam vereren.  
7 Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,  
dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.  
8 Wil zijn troon altijd beschermen, God,  
laten trouw en waarheid over hem waken.  
9 Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,  
en mijn geloften volbrengen, dag na dag.

## **ZINGEN: Lied 25a**

1. Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

## **SCHRIFTFLEZING: Lucas 23 : 50 t/m 56**

50-51 Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. 51 [50–51] 52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54 Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55 De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. 56 Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

## ZINGEN: Lied 590

1. Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven  
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.

2. De wereld gaf

Hem slechts een graf,  
zijn wonen was Hem zwerven;  
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven.

3. Hoe slaapt Gij nu,

die men zo ruw  
aan 't kruishout heeft gehangen.  
Starre rotsen houden U,  
rots des heils, gevangen.

4. 't Is goed, o Heer,

Gij hoeft de eer  
van God niet meer te staven.  
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven.

5. Hoe wonderlijk,

uitzonderlijk  
een sabbat is gekomen:  
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen.



## OVERDENKING

## ZINGEN: Lied 591

1 O Heer, wees met uw kerk  
en laat ons niet ver-gaan,  
maar zend uw kracht  
diep in de nacht,  
dan breekt de mor-gen aan.

2. Wij wachten U, o zon,  
het duister duurt zo lang,  
het water stijgt  
en Gij, Gij zwijgt,  
het wordt ons al te bang.

3. Uw schepping vraagt naar U.  
Volhardt Gij in uw rust?  
De macht van 't kwaad  
gaat rond en gaat  
zijn gang naar hartelust.

4. Het was de zesde dag  
dat Gij de mensen riep  
en schiep voorgoed  
in vlees en bloed  
en in uw beeld verdiept.

5. De vrijdag is voorbij,  
de sabbat is vervuld.  
O dageraad  
toon uw gelaat,  
een ochtend zonder schuld!

## GEBEDEN

- Gezongen 'Heer, ontferm U' 3x



- Gebed van gedachtenis
- Stil gebed
- Onze Vader

## ZINGEN: Lied 587 : 1, 2, 6, 7



1 Licht voor de wereld, geeft U zich ge van gen  
in de-ze nacht van dui-te-re be-lan-gen?  
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn o-ren  
heel om te ho-ren.

2. Eén mens moet sterven om een volk te redden.  
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,  
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.  
Open mijn ogen.

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –  
de waarheid is gezien om te geloven.  
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige  
wil ik mij buigen.

7. Rijke geschenken zou ik willen geven,  
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.  
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,  
Licht voor de wereld.

In stilte steken we de nieuwe PAASKAARS aan

**ZEGENBEDE:** voorganger: De Heer zal u zegenen en behoeden  
allen: Amen