

Thema: 'U kunt nu uw keuze maken'

• **EEN VONK IS AL GENOEG** (Youth for Christ 113)

Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden
 en spoedig laat het op en warmt je hart en handen.
 Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt:
 Hij warmt je hart, je straalt van vreugd', vertelt het iedereen!

In 't voorjaar geeft de zon met warme kracht nieuw leven
 en alles spruit weer uit wat lang was doodgebleven.
 Zo ook al je de liefde van God ervaren hebt:
 Hij warmt je hart, je straalt van vreugd', vertelt het iedereen!

De mensen weten niet dat God hen werk'lijk liefheeft
 en dat Hij, als je 't vraagt Zijn liefde in je hart geeft.
 Wij willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt:
 God geeft om jou, Hij houdt van jou, Hij is voor iedereen, voor iedereen.

• **AAN UW VOETEN HEER** (Opwekking 462)

Refrein:

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U.
 Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luisteren.
 In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer. Refrein

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding.
 In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.
 Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij.
 U bent een vader die vertroost en beschermt
 en ik kom tot rust bij U. 3 x

- Gezang 473 : 1, 2, 3, 5, 9 en 10 uit Liedboek
- Lied 105 uit Geroepen om te zingen
- Gezang 1 uit Liedboek

• **VOOR ALTIJD MIJN VRIEND** (Opw. 562)

U noemde mij bij mijn naam, uw liefde raakte mij aan;
 nu ben ik vrij en in uw hand geborgen.

Door uw genade gekocht, vond ik de rust die ik zocht;
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen.

Refrein:

Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend.
En door uw liefde leer ik nu om te leven met U. 2 x

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een Held die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder. Refrein

- Gezang 90 : 2, 6 en 11 uit Liedboek

- **IS JE DEUR NOG OP SLOT?**

Refrein:

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je krr.. krr.. krr.. doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar 't is er nog zo donker, er is iets wat ik mis! Refrein

- **IK WIL JUICHEN VOOR U, MIJN HEER** (Opw. 589)

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart.	Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe.
Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.	Mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart.	Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe.
Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.	Mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel.

Refrein

Want de Heer is goed, Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!

Want de Heer is goed, Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein

- **DE HERE IS MIJN HERDER (Opw 121)**

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets.

Hij doet mij nederliggen
aan grazige weiden.

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis.

Ik vrees geen kwaad,

want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan

voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

De Here is mijn Herder.

- **GOD WIJST MIJ EEN WEG**

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis – Hij leidt mij.,Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan, en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Oh, God will make a way where there seems to be no way

He works in ways we cannot see, He will make a way for me

He will be my guide, hold me closely to His side

With love and strength for each new day

He will make a way....He will make a way

By a roadway in the wilderness, He'll lead me

And rivers in the desert will I see

Heaven and earth will fade, but His Word will still remain

And He will do something new today.

- Gezang 409 : 1, 2 en 5

• **JEZUS, WAT EEN HEERLIJKE NAAM** (Opw. 493)

Jezus, wat een heerlijke naam;
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.

Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;
zekerheid, sterke rots,
troost als ik lijd.

Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
held in de strijd.

Vergeving en reiniging, warmte en licht,)
liefde die mij op doet staan;) 2x
Jezus, wat een heerlijke naam.)
Jezus, wat een heerlijke naam.

• **JEZUS MAAKT MIJ BLIJ** (Opw. 80)

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich;
ik zal komen in zijn hof met lof.
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt,
ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij.

Jezus maakt mij blij, Jezus maakt mij blij,)
ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij.) 2 x

• **SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS** (Opw. 167)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!