

Thema: 'Naar de letter van de wet'

• **LICHT IN DE NACHT** (Opwekkingsbundel 527)

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 2 x

Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 2 x

• **'K ZAL U LOVEN, O HEER** (Opw. 162)

'k Zal U loven, o Heer, in het midden van de volken. En ik zing psalmen voor U onder de natiën. Want uw liefde Heer, is groot, zo hoog als de wolken. En uw grote trouw, uw grote trouw, reikt hemelhoog.	Wees verheven, o God, boven de wolken. Laat uw glorie zijn over heel de aarde. Wees verheven, o God, boven de wolken. Laat uw glorie zijn over heel de aarde.
---	--

- Psalm 88 : 8 + Psalm 90 : 5 + Psalm 74 : 1 + psalm 80 : 3
- Gezang 118 uit Liedboek
- Gezang 120 : 1, 2 en 4 uit Liedboek

• **ABBA, VADER** (Opw. 136)

Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

• **IK WIL HEEL DICHT BIJ U ZIJN** (Opw. 581)

Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn,
dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op, en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn,
dat is de plek waar ik hoor.

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, ik mag U omarmen.
En U tilt mij op, en laat mij niet meer gaan.

• **BIJ U BEN IK THUIS** (Opw. 625)

Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde! 3 x

Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf voor mij gegeven.
In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen, want U wijst mij niet af.
Wat een liefde! 3 x

En dat ik steeds terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.

Dat is liefde! 3 x
U bent liefde! 3 x

- **IK ZAG EEN KUIKENTJE** (Elly en Rikkert)

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat.
Onder haar vleugels, waar het veilig zat.
Tegen regen, tegen zonneschijn,
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels,
wil ik schuilen, wil ik schuilen,
in de schaduw van uw vleugels,
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht,
U bent mijn sterkte,
U bent mijn schuilplaats,
U, o Heer.

- **IK GELOOF IN GOD DE VADER** (Opw. 327)

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 4 x
Naam aller namen, naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat, en predikt, en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. 4 x
Naam aller namen, naam aller namen.
Naam aller namen!

- **HEER, U BENT MIJN LEVEN**

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezén, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Ik geloof in U, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

- Lied 194 uit Geroepen om te zingen
- Lied 242 uit Geroepen om te zingen

- **GOD ZIJ MET JE**

God zij met je op je levensweg.
Leg je toekomst in Zijn handen,
op je reis door 's levens landen.
God zij met je op je levensweg.

God zij met je als je gaat van hier.
Hij geleidt je waar j' ook heen gaat.
Zelfs al denk je dat je alleen staat
God zij met je als je gaat van hier.

God zij met je tot w' elkaar weer zien.
Is 't niet hier, dan wel bij Hem
in het nieuw Jeruzalem.
God zij met je tot w' elkaar weer zien.

**VOLGENDE
TIME 2 SING:
ZONDAG
17 FEBRUARI**