

Thema: 'Oude wijn in nieuwe zakken'

- Psalm 100 : 1, 2 en 4 uit Liedboek
- **JUICHT AARDE, JUICHT ALOM DE HEER** (Opw 219)

Juicht aarde! Juicht alom de Heer.  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.  
Komt, nader voor zijn aangezicht,  
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Heer is God: erkent dat Hij  
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)  
tot schapen die Hij voedt en weidt;  
een volk, tot zijne dienst bereid.

Want goedertieren is de Heer,  
zijn goedheid eindigt nimmermeer.  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
tot in het laatste nageslacht.

- Psalm 42 : 1 en 3 uit Liedboek
- **ALS EEN HERT / AS THE DEER** (Opw 281)

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbedding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbedding is voor U.

As the deer panteth for the water  
so my soul longeth after Thee.  
You alone are my heart's desire  
and I long to worship Thee.  
You alone are my strength, my shield.  
To You alone may my spirit yield.  
You alone are my heart's desire  
and I long to worship Thee.

- Psalm 121 : 1 en 4 uit Liedboek
- **IK HEF MIJN OGEN OP** (Opw 451)

Ik hef mijn ogen  
op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
U bent mijn hulp, Heer,  
door wie de hemel  
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God,  
want U bent al mijn hoop,  
U bent mijn kracht, mijn lied.  
Dus ik vertrouw op U,  
dat U mij redden zult,  
geef mij uw leven weer.

Ik hef mijn ogen  
op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
U bent mijn hulp, Heer,  
door wie de hemel  
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God,  
want U bent al mijn hoop,  
U bent mijn kracht, mijn lied.  
Dus ik vertrouw op U,  
dat U mij redden zult,  
geef mij uw leven weer.

- **IK HEF MIJN OGEN OP NAAR DE BERGEN** (Opw 640)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

- Psalm 119 : 40

- **THY WORD**

Thy Word is a lamp unto my feet  
And a light unto my path  
Thy Word is a lamp unto my feet  
And a light unto my path

When I feel afraid  
Think I've lost my way  
Still You're there right beside me

And nothing will I fear  
As long as You are near  
Please be near me to the end

Thy Word is a lamp unto my feet  
And a light unto my path 2x

Now I will not forget Your love for me and yet  
My heart forever is wandering  
Please be my guide and hold me to Your side  
And I will love You to the end

- Lied 139 uit Geroepen om te zingen
- Psalm 23 : 1 en 2 uit Liedboek
- Gezang 14 : 1 en 2 uit Liedboek
- **JEZUS IS DE GOEDE HERDER** (Elly & Rikkert)

Jezus is de Goede Herder.  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de Goede Herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen  
en je bang in 't donker bent.  
Denk dan eens aan al die schapen,  
die de Heer bij name kent.

Jezus is de Goede Herder.  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de Goede Herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet.  
Denk dan aan de Goede Herder,  
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Jezus is de Goede Herder.  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de Goede Herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

- **DE HEER IS MIJN HERDER EN GEEN DING** (Opw 215)

De Heer is mijn herder en geen ding  
ontbreekt mij naar zijn wil;  
Hij schenkt mij rust in grazig land,  
aan waat'ren klaar en stil.

Al ga ik door een duister dal,  
ik vrees geen kwaad, want Gij  
zijt altijd met mij en uw stok  
en staf vertroosten mij.

Zo zullen heil en goedheid groot  
mij volgen dag aan dag,  
en ik verkeer in 's Heren huis,  
waar 'k eeuwig wonen mag.

- **DE GOEDE HERDER**

Dolend gaan wij door het leven  
maar God wil ons leiding geven.  
Want wij zijn net als de schapen op de hei  
Als wij dreigen te verdwalen  
op de bergen en in de dalen  
Dan is de Heer als de Herder ons nabij.

Hij is de Herder, Hij gaat ons voor  
Hij leidt de mens in 't rechte  
spoor.  
Zelfs door diep' en donk're dalen  
wil Hij met zijn liefd' ons halen.  
De Goede Herder leidt ons er veil-  
lig door.

God leidt ons naar waterstromen,  
die van frisse bronnen komen,  
heel mals en groen is de wei waar Hij ons brengt.  
En niet één schaap wordt vergeten.  
Fijn dat wij dat mogen weten,  
dat Hij als Herder aan ieder van ons denkt.

God zal redden en beschermen  
en zich over ons ontfermen.  
De Goede Herder kent onze broze kracht.  
Angst hoeft nimmer ons te kwellen,  
laat in 't hart een loflied wellen.  
Want ieder schaap wordt veilig thuisgebracht.

- **DE HEER IS MIJN HERDER** (Opw 121)

De Here is mijn herder,  
mij ontbreekt niets.  
Hij doet mij nederliggen  
aan grazige weiden.  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
Hij verkwikt mijn ziel,  
Hij leidt mij in rechte sporen  
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal  
van diepe duisternis.  
Ik vrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf,  
die vertroosten mij.  
Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
Ja, heil en goedertierenheid  
zullen mij volgen,  
al de dagen van mijn leven.  
Ik zal in het huis des Heren verblijven  
tot in lengte van dagen.

De Here is mijn Herder.

- Gezang 293 uit Liedboek

**VOLGENDE TIME 2 SING: ZONDAG 19 AUGUSTUS**