

Thema: 'Maskers af!'

- Lied 11 uit Geroepen om te zingen
- Psalm 118 : 5
- **AAN UW VOETEN HEER** (Opw. 462)



Refrein

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

- Gezang 466 : 1 en 3
- Psalm 42 : 1 en 7 couplet 1 in oude berijming:

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naderen voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?

- **ALS EEN HERT DAT VERLANGT NAAR WATER** (Opw. 281)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

As the deer panteth for the water
so my soul longeth after Thee.
You alone are my heart's desire
and I long to worship Thee.
You alone are my strength, my shield.
To You alone may my spirit yield.
You alone are my heart's desire
and I long to worship Thee.

- Lied 70 : 1, 2 en 3 uit Geroepen om te zingen
- Lied 50 : 1, 6 en 10 uit Geroepen om te zingen
- **KOM, NU IS DE TIJD, AANBID HEM** (Opw. 539)

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

- **ABBA, VADER** (Evang. Liedbundel 376)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

- Psalm 139 : 1, 2 en 8

- **HEER, U DOORGRONDT EN KENT MIJ** (Opw. 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer u bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein

- **HEER, WIJS MIJ UW WEG** (Opw. 687)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

• **VADER, U LOVEN WIJ** (Zingende Gezegend 244 : 1, 2 en 4)

Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden,
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

• **JEZUS LEEFT IN EEUWIGHEID** (Evang. Liedbundel 411)

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan: Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

VOLGENDE TIME2SING: ZONDAG 18 MAART