

• ER IS GEEN VRIEND ZO TROUW ALS JEZUS (Opw. 588)

Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
nee niet één, nee niet één!
Jezus alleen kan ons hart gezezen
Hij alleen, Hij alleen!
Nooit is ons zoveel troost gegeven,
zoveel liefde heeft Hij alleen.
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
nee niet één, nee niet één!

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
nee niet één, nee niet één!
Geen donk're nacht kan ons van Hem
scheiden,
nee niet één, nee niet één!
Jezus kent onze strijd en zorgen
Leidt ons steeds door de dalen heen
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
nee niet één, nee niet één!

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen
nee niet één, nee niet één!
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
nee niet één, nee niet één!

• HEER, WIJS MIJ UW WEG (Opw. 687)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

• Gezang 445 : 3 uit Liedboek voor de kerken

• **KOM AAN BOORD**

Voor de zieken – voor de armen
voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene
en die roept: "Kom maar aan boord!"

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje,
waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen
kom aan boord.
Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand.

Voor het meisje dat blijft denken:
"Alles gaat bij mij steeds mis."
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
Is er altijd nog die Ene
en die roept: "Kom maar aan boord!"

Kom aan boord)
ook voor jou is er een plekje,)
waar je hoort.)
Laat de hoop niet langer varen)
kom aan boord.)
Sta niet doelloos aan de kant,)
want er is een hart vol liefde)
pak die uitgestoken hand.)

2x

• **IK WIL HEEL DICHTBIJ U ZIJN** (Opw. 581)

Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn,
dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op, en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn,
dat is de plek waar ik hoor.

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, ik mag U omarmen.
En U tilt mij op, en laat mij niet meer gaan.

• Gezang 440 : 1 en 4 uit Liedboek

• **GROOT IS UW TROUW O HEER**

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

- Gezang 432 : 1 uit Liedboek

- **HOE KWAM MOZES DOOR DE RODE ZEE?**

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam hij er doorheen?

Ging hij vliegen?	NEE NEE!
Ging hij zwemmen?	NEE NEE!
Ging hij varen?	NEE NEE NEE NEE!
Over een brug?	NEE NEE!
Door een tunnel?	NEE NEE!
Hoe kwam hij er doorheen?	

God blies met zijn wind....pff...pff...pff...pff
God blies net genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg.
En door de zee kwam toen een pad,
zo kwam hij er doorheen!

Ging hij fietsen?	FIETSEN?	
Ging hij schaatsen?	SCHAATSEN?	
Ging hij surfen?	SURFEN, NEE!	
Op een jetski?	JETSKI?	
In een duikboot?	DUIKBOOT?	
Hoe kwam hij er doorheen?		Refrein

- **GOD WIJST MIJ EEN WEG** (Opw. 429)

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis – Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Oh, God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way....He will make a way

By a roadway in the wilderness
He'll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
And He will do something new today.

- Gezang 338 : 1, 2 en 3
- Gezang 340 : 1, 2 en 3
- Lied 78 : 2, 3, 4 en 5 uit Geroepen om te zingen

• **ZET JE VOET MAAR OP HET WATER**

Zet je voet maar op het water,
zet je voet maar op het meer.
Kijk niet naar de woeste golven,
kijk gewoon maar naar de Heer!

Hé, hé, weifel je nog
waar blijf je nou?
Hé, hé, twijfel je nog?
De Heer roept jou! Ja jou!

Zet je voet maar op het water,
zet je voet maar op het meer.
Kijk niet naar de woeste golven,
kijk gewoon maar naar de Heer!

Zinkt de moed je in de schoenen,
lijkt het net of je verdrinkt.
Als je roept, zal Hij je helpen
en Hij zegt: 'Houd moed, mijn kind'.

- Lied 80 : 1, 2 en 4 uit Geroepen om te zingen
- Gezang 172 : 1, 2 en 4

• **U ZIJ DE GLORIE**

U zij de glorie, Christus onze Heer,
onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer.
Zing van heind' en verre, dat het feest begon.
Zing het zonder einde: Christus overwon!
U zij de glorie, o, verrezen Heer.
U zij de victorie, zonder einde meer!

Wat nog te vrezen, Hij leeft eeuwig voort,
die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord.
Hij is mijn victorie en mijn hulp in nood
en Hij is mijn glorie, ik vrees nu geen dood!
U zij de glorie, o, verrezen Heer.
U zij de victorie, zonder einde meer!