



LIEDBLAD  
voor de  
STARTDIENST

ZONDAG 23 SEPTEMBER  
10.00 UUR  
OPSTANDINGSKERK

THEMA:

# DE LEVENSBOOM

Welzalig de man die niet wandelt  
in de raad der goddelozen  
die niet staat op de weg der zondaars  
noch zit in de kring der spotters.  
Maar aan des Heren wet  
zijn welgevallen heeft  
en diens wet overpeinst  
bij dag en bij nacht.  
Want hij is als een boom  
geplant aan waterstromen  
die zijn vrucht geeft op tijd  
welks loof niet verwelkt:  
alles gelukt.



**VOORGANGER: DS. FRED VAN SLOOTEN**  
**ORGANIST: HR. ADRIE DAVIDSE**

- ZINGEN VOOR DE DIENST: Lied 4 (Tussentijds)

1. Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samenkomen,  
en waar Hij zelf aanwezig is  
om onder ons te wonen.

2. Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden,  
van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen.

3. Hier wordt een tafel aangericht  
om Jezus te gedenken,  
die voor ons leven en geluk  
zich weg heeft willen schenken.

4. Hier delen wij het levensbrood  
en worden nieuwe mensen:  
de aarde wordt een vredeshuis  
vervuld van oude wensen.

- WELKOM EN MEDEDELINGEN
- INTOCHTSLIED: Psalm 92 : 1, 3, 7 en 8
- STIL GEBED
- BEMOEDIGING EN GROET
- ZINGEN: Lied 5 (Geroepen om te zingen)

Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.  
Wees daarom blij, wees daarom blij  
en zing verheugd, en zing verheugd.  
Dit is de dag die de Heer ons geeft,  
wees daarom blij en zing verheugd.  
Dit is de dag,  
dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.

- GEBED OM GODS ONTFERMING

- ZINGEN: Gezang 184 : 4 en 6

- INLEIDING OP HET THEMA:  
*De boom des levens en andere bomen in de bijbel*

- GEBED OM DE HULP VAN DE HEILIGE GEEST

- ZINGEN: Gezang 252 : 3 en 4

- EERSTE SCHRIFTLIZING: Genesis 2 : 4b t/m 9 en 15 t/m 17  
Genesis 3 : 6, 7 en 22 t/m 24

- ZINGEN: Gezang 480 : 1, 4 en 5

- GESPREKJE MET DE KINDEREN  
Aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst

- OVERDENKING  
*'de levensboom.... en die boom ernáást'*

- TWEEDE SCHRIFTLIZING: Openbaring 22 : 1 t/m 5

- OVERDENKING  
*'en aan weerskanten....stond een levensboom...'*

- ZINGEN: Gezang 288 : 1, 5 en 7

- DANKGEBED EN VOORBEDEN

- INZAMELING VAN DE GAVEN

- SLOTLIED: Gezang 487 : 2 en 3

- ZEGEN