

Voorganger: Ds. F. van Slooten      Organist: Hr. A. Davidse  
m.m.v. Passage                      Thema: 'Gerechtigheid voor allen!'

**Lied voor de dienst: Lied 307 : 1, 2 en 3 (Evang. Liedbundel)**

Wij die met eigen ogen  
de aarde zien verscheurd  
maar blind en onmeedogend  
ontkennen wat gebeurt:  
dat oorlog is geboden  
en vrede niet mag zijn,  
dat mensen mensen doden  
dat wij die mensen zijn.



Wij die nog mogen leven  
van hoop en vrees vervuld,  
aan machten prijsgegeven  
aan meer dan eigen schuld,  
wij die God weet hoe verder  
tot hiertoe zijn gespaard,  
dat wij toch nooit erkennen  
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten  
waartoe wij zijn gemaakt,  
dat diep in ons geweten  
opnieuw het licht ontwaakt,  
dat in ons wordt herschapen  
de geest die overleeft,  
dat onze lieve aarde  
nog kans op redding heeft.

**Welkom en mededelingen**

**Gebed, votum en groet:**

Wij brengen een vredesgroet aan al onze zusters en broeders over de hele wereld en wij heten u hartelijk welkom in de naam van Jezus Christus, onze Heer. In Maleisië groeten wij elkaar door onze handpalmen tegen elkaar te leggen en de armen licht gebogen te houden als teken van respect. Dan zeggen wij: "Selamat datang", dat betekent: "Vrede en welkom".

**Intochtslied: Lied 15 uit Geroepen om te zingen**

**Voorganger:**

In Maleisië is onderlinge vrede heel belangrijk. Wij zijn een volk dat bestaat uit verschillende nationaliteiten: Maleisiërs, Chinezen, Indiërs en afstammelingen van de inheemse bevolking, zoals de Orang Asli, de Kadazanen en de Dajaks. En dat zijn nog maar enkele van de vele stamnamen!

Voor ons is het ook heel belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Door de migratie van mensen uit allerlei delen van Azië is er een gemengde bevolking ontstaan en daardoor zijn de Maleisiërs gewend aan het leven in grote of kleine etnische groepen. Grote groepen migranten komen naar Maleisië om te werken, maar Maleisië is ook een land waar vluchtelingen uit oorlogsgebieden in de regio naartoe komen.

‘Vrede en welkom’ is bedoeld voor iedereen:

Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Christenen en volgelingen van allerlei andere godsdiensten en is van groot belang om in onze gemeenschap te kunnen leven!

Wij leren in onze pluriforme maatschappij dagelijks om elkaar te respecteren, te tolereren en te begrijpen. Tegelijkertijd zoeken wij ook naar gelijke kansen en rechten voor iedereen.

Bahasa Malaysia is de officiële taal en de Islam is de officiële staatsgodsdienst in Maleisië, maar er is vrijheid van godsdienst voor iedereen.

Op deze wereldgebedsdag willen wij eensgezind onze stem laten horen en onze zorgen bij God brengen.

Daarom hebben wij ‘Gerechtigheid voor allen!’ gekozen als thema voor deze viering. Enkele verzen uit Psalm 33 zijn daarbij onze leidraad.

### ***Voorganger:***

‘Oprecht is het woord van de Heer, alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.’

Wij keren ons vol hoop tot God,

God is onze hulp en onze beschermer.

Ons hart verheugt zich in God en wij vertrouwen op Zijn heilige naam.

Laat uw oneindige liefde op ons blijven rusten, Heer.

Amen.

### ***Zingen: Voor het welzijn van de aarde***

1. Voor het welzijn van de aarde,  
bidden wij U wereldwijd;  
dat haar opbrengst, zo van waarde,  
wordt gedeeld in eerlijkheid.  
Liefde en rechtvaardigheid,  
maak de mens daartoe bereid!

2. Wil ons rust en vrijheid geven  
laat voor wanhoop hier geen plaats.  
Zodat wij in vrede leven  
zonder oorlog, zonder haat.  
Maak dat angst en vrees verdwijnt  
daar waar hoop en hulp verschijnt.

### ***Gebed***

***Zingen: Voor het welzijn van de aarde*** 2

3. Heer, wij zullen moeten leren af te zien van overdaad, dat als wij het tij niet keren deze aarde wordt geschaad. Schepper God, volvoer uw plan en maak ons daar dienaars van!

4. Lieve Heer, U hebt geschreven onze namen in uw hand. Naar uw beeld zijn wij geweven, ondanks ras, geloof of stand. Laat voor ieder, groot of klein Christus lichtend voorbeeld zijn!

### ***Zoeken naar gerechtigheid voor Maleisië***

#### ***Liturg 1:***

Wij zijn heel bezorgd over allerlei misstanden in Maleisië en als christenen vragen wij ons af: "Kunnen en moeten wij ons hierin mengen of houden wij ons afzijdig?"

#### ***Liturg 2:***

Wij weten dat God ons opdraagt om rechtvaardige mensen te zijn. Daarom moeten wij ons uitspreken voor rechtvaardigheid voor iedereen en tegen alle vormen van onrechtvaardigheid. Gerechtigheid is een morele verplichting voor Christenen!

#### ***Liturg 3:***

Moeten wij ons geweten laten spreken als er sprake is van corruptie of wanneer er een oneerlijke verdeling van de welvaart is?

#### ***Liturg 1:***

In onze multiculturele samenleving worden wij gedwongen om na te denken over die vraag als wij merken dat mensen hun godsdienst niet mogen verwoorden in hun eigen taal. Het gebruiken van de eigen taal vraagt veel moed omdat de overheid daarvoor restricties op kan leggen.

#### ***Liturg 2:***

Wij worden op de proef gesteld als er een conflictsituatie ontstaat in gezinnen door het verschil tussen religieuze wetten en landswetten.

Kijken wij dan stilzwijgend toe?

#### ***Liturg 3:***

Als inwoners van dit land geloven wij dat het onze plicht is om onze stem te verheffen.

#### ***Liturg 1:***

Wij geloven dat een eerlijke, open en zorgzame handelswijze in zaken die iedereen in de samenleving betreffen een deel is van Uw opdracht aan ons.

#### ***Liturg 2:***

Laten wij nu luisteren naar het verhaal van Habakuk, die trots en onverschrokken God een vraag stelde over de onrechtvaardigheid die hij zag.

### ***Bijbellesing: Habakuk 1 : 2 - 4 (profetie en visioen van de profet Habakuk)***

2 Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen  
en luistert u niet,  
moet ik 'Geweld!' schreeuwen

en brengt u geen redding?

3 Waarom toont u mij dit onheil

en ziet u zelf de ellende aan?

Ik zie slechts verwoesting en geweld,  
opkomende twist en groeiende tweedracht.

4 De wet wordt ondermijnd,  
het recht krijgt niet langer zijn loop,  
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen,  
het recht wordt verdraaid.

**Koor zingt: Gezang 448 : 1**

**Habakuk 1 : 5 (het antwoord van God)**

5 Kijk naar de volken, let goed op,  
jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd!  
Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven,  
iets zo uitzonderlijks  
dat je het niet zult geloven  
als het je wordt verteld.

**Koor zingt: Gezang 448 : 2**

**Habakuk 3 : 2 (Habakuks gebed)**

2 H E E R, ik heb uw aankondiging gehoord.  
Voor wat u gaat doen, H E E R, heb ik ontzag.  
Bring het in deze tijd tot stand,  
maak het in deze tijd bekend,  
maar toon uw mededogen  
als het tumult losbarst.

**Gebed om vergeving**

**Voorganger:**

Laten wij bidden:

Rechtvaardige God, wij vragen om Uw vergeving en Uw genade. Wij worden getroffen door het onrecht en de oneerlijkheid om ons heen.

**Liturg 1:**

Wij zien de toename van geweld in politieke, maar ook in religieuze kwesties. De democratisch gekozen regering is haar plaats ontnomen. Stemmen die roepen om waarheid en eerlijkheid, wordt het zwijgen opgelegd. Corruptie en inheligheid kunnen toch nooit Uw weg naar waarheid zijn?

**Liturg 2:**

Wij erkennen ons gebrek aan daadkracht en ons gebrek aan betrokkenheid bij deze onrechtmatigheden. Vergeef ons dat wij met tegenzin deze moeilijke situaties in

onze gemeenschappen durven benoemen.

Wij weten dat dit leidt tot het niet erkennen van:

- mensen die het slachtoffer zijn van een oneerlijke behandeling
- mensen die onderdrukt worden
- mensen die beroofd worden van hun rechten en waardigheid
- mensen die in lichaam en geest gebroken zijn

***Voorganger:***

Rechtvaardige God, toon ons uw mededogen vanuit uw grote liefde. Wees grootmoedig en hoor ons gebed. Wij danken U voor de belofte dat – als wij onze zonden belijden – U genadig en trouw zult zijn en dat U onze zonden zult vergeven. Daarvoor danken wij U, door Jezus Christus, Onze Heer.

**Allen: Amen**

***Koor zingt: Gezang 448 : 3***

***Bijbellezing: Habakuk 3 : 17 – 19***

17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,  
al zal de wijnstok niets voortbrengen,  
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,  
al zal er geen koren op de akkers staan,  
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn  
en geen rund meer binnen de omheining –  
18 toch zal ik juichen voor de HEER,  
jubelen voor de God die mij redt.  
19 God, de HEER, is mijn kracht,  
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,  
Hij laat mij over mijn bergen gaan.

***Koor zingt: Gezang 448 : 4***

***Voorganger:***

Habakuk laat ons zien dat vastberadenheid is geworteld in onze relatie tot God en in het vertrouwen dat wij in Hem stellen. Dat vertrouwen wordt op de proef gesteld, maar wordt sterker als wij onze zorgen bij God brengen.

***Koor zingt: Nada te turbe***

Nada te turbe, nada te'espante;  
quien a Dios tiene, nada le falta.  
Nada te turbe, nada te'espante,  
solo Dios basta.

Niets zal je deren, niets je benauwen;  
als je God zoekt zal niets je ontbreken.  
Niets zal je deren, niets je benauwen;  
God vervult alles.

## **Aandacht project kindernevendienst**

### **Voorganger:**

Gods rechtvaardigheid is vol mededogen en onverbrekkelijk. In het Nieuwe Testament spoort ook Jezus ons aan om te zoeken naar Gods rechtvaardigheid met de woorden uit Mattheus 5, 6:

‘Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

### **Voorganger:**

In het evangelie van Lucas geeft Jezus ons nog een voorbeeld in de gelijkenis van de volhardende weduwe en de oneerlijke rechter.

### **Bijbellezing: Lucas 18 : 1 – 8**

Jezus vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindelijk bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

### **Voorganger:**

Wij weten niet waarom de weduwe naar de rechter gaat. Wij weten alleen dat zij volhardde in haar pleidooi. Door haar voorbeeld wordt ieder van ons bemoedigd om datgene te doen wat rechtvaardig is, om de onrechtvaardigheid rondom ons te zien, te handelen en te doen wat juist is. De gelijkenis laat zien dat alles van invloed kan zijn ook als de tegenstand soms overweldigend is. Kleine acties hebben vaak toch een groot resultaat!

‘Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

### **Koor zingt: Psalm 66 : 6 en 7**

### **Het verhaal van een vrouw in Maleisië**

#### **Gebed**

**Zingen: Gez.168 : 1, 4, 5 en 6**

**Overdenking**

**Zingen: Gez. 465 : 1 en 2**

**Voorbeden**

**Voorganger:**

Almachtige God, wij danken U dat – door Jezus Christus – voor ons een nieuwe weg is geopend en dat wij vol vertrouwen in de kracht van het gebed tot U mogen komen.

Wij bidden voor de leiders van de landen:

Geef hen wijsheid om te doen wat goed is.

Geef hen mededogen om te doen wat rechtvaardig en juist is.

Vervul hen met liefde voor waarheid en rechtvaardigheid.

Vervul hen met uw liefde zodat zij doen wat goed is voor alle mensen!

God, wij danken U dat wij naar uw beeld geschapen zijn, ieder met een uniek talent om bij te dragen aan een positieve samenleving: thuis, in ons werk en in onze kerken.

Veel mensen leven in mensonwaardige omstandigheden, zij worden verdrukt en misbruikt, geïsoleerd en klein gehouden.

God, van wie alle goedheid komt, hoor ons gebed.

**Koor zingt: Acclamatie Psalm 25**

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

**Voorganger:**

Wij bidden voor de zwakkeren in onze samenleving:

Goede God, wij bidden voor de migranten, de armen en voor hen die niet meer meetellen. Laat hun schreeuw om hulp en gerechtigheid, tegen discriminatie en onderdrukking en voor waardigheid gehoord worden!

Wij bidden voor:

- slachtoffers van geweld en onderdrukking die geen stem meer hebben
- slachtoffers van onrechtvaardigheid en misbruik
- slachtoffers van overtuigingen die slechts gebaseerd zijn op vooroordelen, op kerkelijk of wettelijk gebied!

Jezus, die voor onze zonden stierf, hoor ons gebed.

**Koor zingt: Acclamatie Psalm 25**

**Voorganger:**

Wij bidden om kracht en wijsheid:

Heer, wij vragen om kracht en wijsheid om aan de vraag van de weduwe in ons midden te kunnen voldoen. Maak ons een instrument van rechtvaardigheid om in een wereld vol strijd en oneerlijkheid uw werk te kunnen doen. Maak onze stem krachtig en onze handen sterk, dat bidden wij. Geef ons ook nederigheid en inzicht zodat wij de strijd aangaan, niet om te overwinnen maar om gerechtigheid en vrede te brengen!

Wij bidden voor de kerken:

God, maak de kerk door uw kracht sterk en vol vertrouwen en geef ons door Christus uw vrede. Laat ons het toonbeeld van uw liefde zijn en sterk ons met uw wijsheid om iedereen in de samenleving de hand te kunnen reiken!

Heilige Geest, geef ons de kracht om te kunnen werken aan vrede en rechtvaardigheid.

### ***Koor zingt: Acclamatie Psalm 25***

#### ***Voorganger:***

Laten wij het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft:  
Onze Vader

#### ***Collecte***

***Slotlied: Een roep, een stem in vele talen*** (melodie Gez. 393)

Een roep, een stem in vele talen  
klimt van de aard' tot U, o Heer,  
een bidden dat zich blijft herhalen  
daar waar het dag wordt, telkens weer.

Gebeden stijgen allerwegen  
in eensgezindheid wereldwijd.  
Om uw nabijheid en uw zegen  
voor naasten in verbondenheid.

En over bergen en door dalen  
gaat ook ons lied de wereld rond,  
weerklinkt als echo vele malen,  
een etmaal lang van mond tot mond.

Zo vormen wij een kring van bidden  
om uw genade en uw kracht.  
Voor medemensen uit ons midden,  
dit volk, dat hulp van U verwacht.

#### ***Zegen en wegzending:***

De zegen van God van wie alle rechtvaardigheid komt,  
de zegen van de Zoon, die voor onze zonden stierf,  
de zegen van de Heilige Geest, die ons kracht geeft,  
blijven bij ons tot in eeuwigheid.

**Allen: Amen**