

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 17 APRIL 2011 19.00 uur

Thema: 'Van wieg tot graf'.

• **EN IK KOM TOT U** (Opwekking 612)

In uw aanwezigheid
kan ik daar ooit zijn,
want ik ben een mens,
zondig en onrein.
Maar U gaf uw Zoon
om in mijn plaats te staan
en door wat Hij deed
mag ik binnengaan.

Refrein: En ik kom tot U
met een open hart.
En ik kom tot U,
God van mijn verlossing.
En ik kom tot U
zoals ik ben.
En ik kom tot U
in aanbidding.

U voelt met mij mee,
vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht,
toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu
met vrijmoedigheid
komen tot uw troon
in uw aanwezigheid.

Refrein

- Gezang 125 : 1 en 2 uit Liedboek
- Gezang 118 uit Liedboek
- Gezang 139 uit Liedboek
- Gezang 135 uit Liedboek

• **JUBEL HET UIT / JOY TO THE WORLD** (Opw. 525)

Jubel het uit,
de Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel
en aarde, zingt!

Joy to the world,
the Lord is come!
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven
and nature sing.

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde

zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht,
de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde, die Hij bracht!

- **DE HEER IS MIJN HERDER** (Opw. 121)

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen
aan grazige weiden.
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis.
Ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
De Here is mijn Herder.

- Lied 234 uit Geroepen om te zingen
- Gezang 187 : 1 uit Liedboek
- Gezang 183 : 1 en 3 uit Liedboek

- **HEER ALS IK DENK AAN WAT U VOOR MIJ DEED** (Opw. 470)

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Angst en verdriet in Gethsemané;
door uw eigen vrienden verlaten
en verraden door een kus,
geschopt en geslagen.
omdat U zoveel van mij hield.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Doornen op uw hoofd,
een speer in uw zij,
spijkers door uw handen en voeten;
van het leven beroofd
om te sterven voor mij,
omdat U zoveel van mij hield.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken,
dan kan ik U alleen maar danken,
dan kan ik U alleen maar danken.

- **IK BEN ZO DANKBAAR HEER** (Opw. 580)

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijst de Heer, nu ben ik vrij!

Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

- Gezang 215 uit Liedboek

- **HEER IK PRIJS UW GROTE NAAM** (Opw. 430)

Lord, I lift your name on high
Lord, I want to sing your praises.
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad You came to save us.

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

You came from heaven to earth
to show the way.
From the earth to the cross
my debt to pay.
From the cross to the grave,
from the grave to the sky.
Lord, I lift your name on high.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

- Lied 269 uit Geroepen om te zingen
- Lied 241 uit Geroepen om te zingen

- **U ZIJ DE GLORIE** (Opw. 213)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.