

- Lied 33 uit de bundel Geroepen om te zingen
VOOR WE BEGINNEN
- Psalm 139 : 1 en 8 uit Liedboek
HEER DIE MIJ ZIET ZOALS IK BEN
- **GOD KENT JOU**

God kent jou vanaf het begin)
helemaal van buiten en van binnenin)
Hij kent al je vreugde en al je verdriet) 2x
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.)

En weet je wat zo mooi is?
Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.

- **MIJN VADER DANK U WEL**

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die u mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.



• **HEER U DOORGRONDT EN KENT MIJ**

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refr. Heer u bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer u bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen
elke dag

Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein

• **OP ELK MOMENT VAN MIJN LEVEN**

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed,
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben
mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht,
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede
wil ik rusten in uw trouw.

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'.

- **NOG VOORDAT JE BESTOND**

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Want niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

1e couplet + refrein herhalen

- **ZIE DE ZON, ZIE DE MAAN**

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan.
Sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

- Gezang 432 : 1, 2 en 3 uit Liedboek
WAT GOD DOET DAT IS WELGEDAAN

- **JEZUS IS DE GOEDE HERDER**

Refrein: Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.



Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent.
Denk dan eens aan al die schapen,
die de Heer bij name kent. Refrein

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de Goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet. Refrein

- Gezang 293 : 1 en 2 uit Liedboek
WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE
- Gezang 109 : 1, 5 en 6 uit Liedboek
HOOR EEN HEILIG KOOR VAN STEMMEN
- Lied 269 uit Geroepen om te zingen
GEPREZEN ZIJ DE HEER
- **GOD ZIJ MET JE**

God zij met je op je levensweg.
Leg je toekomst in Zijn handen,
op je reis door 's levens landen.
God zij met je op je levensweg.

God zij met je als je gaat van hier.
Hij geleidt je waar j' ook heen gaat.
Zelfs al denk je dat je alleen staat
God zij met je als je gaat van hier.

God zij met je tot w' elkaar weer zien.
Is 't niet hier, dan wel bij Hem
in het nieuw Jeruzalem.
God zij met je tot w' elkaar weer zien.



*Heeft u geen bundel Geroepen om te zingen?
Neem dan even contact op met:
Liesbeth van Hartingsveldt tel. 593239*

VOLGENDE TIME2SING: ZONDAG 16 JANUARI 2011