

- Lied 11 uit de bundel Geroepen om te zingen
WEES WELKOM ALLEMAAL

- Gezang 328 uit Liedboek
HERE JEZUS OM UW WOORD

- **EEN VONK IS AL GENOEG**

Eén vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden
en spoedig laait het op en warmt je hart en handen.
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt:
Hij warmt je hart, je straalt van vreugd'
vertel het iedereen!

De mensen weten niet dat God hen werk'lijk liefheeft
en dat Hij, als je 't vraagt Zijn liefde in je hart geeft.
Wij willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt:
God geeft om jou, Hij houdt van jou,
Hij is voor iedereen, voor iedereen.

- **IN VUUR EN VLAM**

Ied're dag, ieder uur,
sta ik in vuur en vlam voor het lam van God,
maak mij echt, maak mij puur,
zet mij in vuur en vlam voor het lam van God.

Ik wil danken, ik wil zingen,
ik wil dansen, ik wil springen
en aan iedereen vertellen dat Hij leeft!
Ik wil knielen, ik wil buigen,
ik wil jubelen en juichen
en getuigen van de liefde die Hij geeft.

- **SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- Gezang 474 uit Liedboek
GOD ROEPT ONS BROEDERS TOT DE DAAD
- Lied 94 uit de bundel Geroepen om te zingen
HANDEN HEB JE OM TE GEVEN
- Gezang 437 : 1 en 2 uit Liedboek
VERNIEUW GIJ MIJ O EEUWIG LICHT
- **SAMEN**

Kijk daar, een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.

1 voor 1
steen voor steen
muren deuren en ramen
1 voor 1
steen voor steen
niet alleen maar samen
vormen zij een huis
samen
muren deuren en ramen
samen
vormen zij een huis
samen

De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zij wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.

1 voor 1
steen voor steen
muren deuren en ramen
1 voor 1
steen voor steen
niet alleen maar samen

zijn wij het huis van de Heer
samen
zoveel verschillende namen
samen
zijn wij het huis van de Heer
samen

Samen
zijn wij het huis van de Heer
samen
zoveel verschillende namen
samen
zijn wij het huis van de Heer
samen
Amen

- Gezang 473 : 1, 2 en 10 uit
Liedboek
NEEM MIJN LEVEN LAAT HET HEER

- Gezang 442 : 1, 2 en 3 uit Liedboek
JEZUS GA ONS VOOR

- Gezang 441 : 9 en 10 uit Liedboek
KOMT KINDEREN NIET DRALEN

- **ONZE VADER**

Onze Vader in de hemel,)
heilig is uw naam.)
Laat uw koninkrijk spoedig komen,)
laat uw wil worden gedaan.)2x
In de hemel,)
zo ook hier op aard'.)

Want van U is het koninkrijk,)
de kracht en de heerlijkheid,)2x
tot in eeuwigheid.)

Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven, die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk,)
de kracht en de heerlijkheid,)2x
tot in eeuwigheid.)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,)
de kracht en de heerlijkheid,)2x
tot in eeuwigheid.)
Amen. Amen.

- **OP ELK MOMENT VAN MIJN LEVEN**

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed,
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben
mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf
aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht,
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede
wil rusten in uw trouw.

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf
aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'.

- Lied 268 : 1,2, 4 en 5 uit Geroepen om te zingen
PRIJS DE HEER MET BLIJDE GALMEN

- Gezang 477 uit Liedboek
GEEST VAN HIERBOVEN

- **STILTE OVER ALLE LANDEN**

Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God, wil goede rust ons geven
in deze nacht.

Refr: Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.

God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.

Refrein

VOLGENDE TIME2SING OP ZONDAG 17 OKTOBER